

Nieuwsbrief KURIOSKERK

Leeuwarden-Huizum-West



zondag 5 juli 2020
3^e zondag van de zomer
www.kurioskerk.nl



De Nieuwsbrief - Verschijnt wekelijks en wordt aan gemeentelieden digitaal toegezonden. Geef hiervoor uw e-mailadres door aan andriesvb@hotmail.com. Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u.

De Privacywet - Geef aan ons door als u niet genoemd wilt worden in de Nieuwsbrief, Geandewei of website. Dan houden we daar rekening mee. Lees onze volledige [Privacyverklaring](#) op de website.

dienst 5 juli met viering H. Avondmaal

Voorganger: ds. Joh. Bakker
Ambtsdrager: Wieger Romkema
Technicus: Hein van de Lageweg
Luister via: www.kerkomroep.nl
(NB: browser Firefox v 78.0.1 heeft luisterprobleem; alternatief is Google Chrome of MS Edge.)

Collecte Diaconie: zie 1)
Collecte Kerk: zie 2)

Zingen vooraf: **JdH 150: 1, 2, 3**
Mededelingen
Zingen: **HH 23: 1, 2, 5**
Stil gebed, Votum & Groet
Inleidingstekst: Zacharia 9: 9 – 12
Zingen: **JdH 847: 1, 2, 3**
Gebed



Schriftlezing: Mattheüs 11: 25 – 30
Tekstlezing: Mattheüs 11: 28
Zingen: **HH 49: 1, 2**
Preek. Thema: Ik zal jullie rust geven
Zingen: **HH 428: 1, 2**
Onderwijzing
Apostolische geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen: **ELB 275: 1, 2, 3, 4**
Avondmaalsgebed en Onze Vader
Toebereiding van de Tafel
Nodiging, Uitdeling en
Gemeenschap van Brood & Wijn
Dankzegging: Romeinen 6: 16 – 23
Dankgebed
Zingen: **HH 304: 1, 2, 3, 4**
Zegen

1) Collecte Diaconie: Werelddiaconaat.
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in

armoede; dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

Gift overmaken op rek.nr. **NL31 INGB 0000 8493 76** t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm, o.v.v. Collecte werelddiaconaat.

2) Collecte Kerk

Gift overmaken op rek.nr. **NL55 INGB 0000 8857 07** t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte kerk.

overdenking

Schriftlezing: Galaten 5: 13-26
Lied: LB 672 vers 6

Vrijheid

Op 1 juli zijn veel maatregelen die golden in verband met de corona-crisis opgeheven. Andere beperkingen zijn er nog, want veilig is de situatie niet. Maar de roep om vrijheid is gebleven. In de kerk houden wij ons rustig. Waarschuwingen zijn er te over. Maar altijd weer is er de roep om vrijheid, in de hele wereld, op alle terreinen. Voor veel mensen in onze tijd houdt vrijheid in: kunnen en laten waar je zin in hebt. Maar wat betekent dat dan voor anderen?

In de Bijbel is vrijheid een centraal begrip. Ook in de brief van Paulus aan de Galaten. Ook in die tijd waren er mensen die zelf invulden wat vrijheid voor henzelf betekende.

Maar voor christenen was het totaal anders. Toen en nu. Wij mogen leven in het geloof, staan in de vrijheid van de kinderen van God. En dan ga je de weg waar de Here je roept, waar de Heilige Geest je leidt. Dan wandel je met God, zoals Henoeh deed. Over hem lezen we in Genesis 5 vers 24. We lezen dat vaker. 'Wandel door de Geest' schrijft Paulus: de Heilige Geest leidt en geeft je kracht. Wij moeten beslissingen nemen, keuzes maken, en we kunnen dat alleen als de Geest ons leidt. Dan ga je op de weg waar de Here je roept.

In de Bijbel zijn vrijheid en liefde nauw met elkaar verbonden. Door de liefde van Christus, door Zijn offer voor ons, leven we in vrijheid. Dat mogen wij uitdragen. Het is onze opdracht: getuigen van Gods grote daden! Op Pinksteren was het begin van de kerk. De Heilige Geest is uitgestort in alle volheid en wijst ook ons in deze tijd de weg om te gaan. In de kerk, in de gemeente, in je eigen leven: overal mag het gehoord worden dat je leeft in vrijheid door de liefde van Jezus Christus. Alleen door Hem!

*'Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.'*

Ds. H.M. Jansen, T: 0521-346870, M: 06-30455557,
E: hm.jansen@hetnet.nl

pastoralia

Bezoek

Vanaf 1 juli mag ik weer werkzaam zijn in de Kurioskerk en mensen bezoeken, wat ik vanaf die dag ook al gedaan heb. Ik kan niet iedereen binnen enkele weken/maanden bezoeken. Mocht u een bezoekje willen ontvangen, neem dan even contact met mij op (tel. 8446326). Dan maken we een afspraak. Ik wacht uw reacties af, maar ga ondertussen ook zelf afspraken maken. Graag tot ziens!

Gift

Van N.N. mocht ik € 100 ontvangen voor de kerk, omdat er veel collectes gemist zijn. Hartelijk dank voor dit teken van betrokkenheid.

Zondag

Zondag 5 juli is de vierde zondag na Trinitatis of de Derde zondag van de Zomer. De apostel Paulus schrijft aan de gemeenten in Galatië: "Draagt elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na." (Galaten 6:2). Staan ook wij zo in het leven in deze onzekere tijd?

Met een vriendelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326. E: jbakkerreitsma@chello.nl

agenda

Activiteiten zijn in de Kurioskerk, tenzij anders vermeld.
(I.v.m. corona RIVM-regels van kracht)

Ma 6 juli 19.30u

De Bijbel door in drie jaar

nieuws

Favoriet lied

Deze week het favoriete lied van mevrouw E. van der Keemel-Wagenaar (Nijlânsdyk 52):

Meester men zoekt U wijd en zijd (Liedboek 1973).

*Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Ouderen gaan rustig welberekend
jongeren aarzelend U tegen.
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.*

*Arts aller zielen, 't is genoeg,
als Gij ons neemt in uw hoede.
Heel toch de wond, die 't leven sloeg,
laat ons niet hooploos verbloeden.
Spreek slechts één woord,
één woord met macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.*

*Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk menskind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.
Emiel Liedgren (1879-1963)*

Nb. Er staan nog een paar liederen op het lijstje. Geef gerust uw favoriete lied door!

Overdenking

Deze week weer een overdenking van ds. Jansen in de nieuwsbrief. Ook ds. Bakker zal eens per maand een overdenking

schrijven. Wat treffen wij het met onze dominees.

Kerk open

Als alles gaat zoals we nu denken, dan hopen we vanaf zondag 6 september weer kerkdiensten te houden in de Kurioskerk. Vandaag kregen we bericht dat de kans bestaat dat we dan ook weer kunnen zingen. Wat zou dat fijn zijn! Er is een gebruiksc commissie ingesteld en er zal een gebruiksplan worden opgesteld.

Eigen (online)diensten / Radio Leo Middelsé

Daar gaan we tot september mee door, via Kerkomroep.nl. Zondag 5 juli is ds. Joh. Bakker de voorganger. Dan hopen we ook het Heilig Avondmaal te vieren (lees het berichtje hierna). Zondag 12 juli hoopt mevrouw N. Berntsen bij ons voor te gaan.

Voor ieder die niet de eigen diensten via kerkomroep.nl kan volgen is Radio Leo Middelsé er. Elke zondag om 10.00 uur zijn er mooie diensten te beluisteren op FM 105.3 en FM 106.1.

Viering Heilig Avondmaal thuis

Wie internet heeft en mee kan luisteren met de dienst op 5 juli kan het Avondmaal thuis mee vieren. Het is goed om dan ook thuis van te voren brood en wijn of druivensap als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten.



Maar ook als u geen internet heeft, is er de mogelijkheid om Avondmaal te vieren. Dat kan ook als u alleen bent! Lees dan bijvoorbeeld Matteüs 26 vanaf vers 26! En doe dat luidop.

Herinrichting kerkzaal

Tijdens de kerkenraadsvergadering op 1 juli heeft de verbouwingscommissie de kerkenraad verteld van de huidige stand van zaken en nogmaals de schetsen getoond van hoe de kerkzaal eruit zal kunnen komen te zien! Een kostenraming maakt het geheel compleet. De kerkenraad is enthousiast over het resultaat. Fijn is dat het College van Kerkrentmeesters positief advies heeft uitgebracht. Nu zal het geheel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad (24/8). Daarna zal een gemeentevergadering worden belegd.

Beroepingscommissie

Ook deze commissie gaat gestaag door. Er is in de afgelopen periode opnieuw geadverteerd en daar zijn ook reacties opgekomen. We wachten maar rustig af.

Organisatie rondom de kindernevendienst

Eigenlijk heeft de kindernevendienst te weinig leiding, waardoor het wellicht niet mogelijk meer is om elke zondag kindernevendienst aan te bieden. Maar Anke Andrae is creatief en is al bezig goede oplossingen te bedenken, waardoor er elke zondag wel wat leuks voor de kinderen te doen is. Maar... als u denkt 'ik wil best mee doen met het geven van kindernevendienst', dan zeggen we niet 'nee'!

Kaarten

De afgelopen week kregen alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder weer een door gemeenteleden gemaakte kaart in de brievenbus. Veel positieve reacties ontving de kerkenraad. Fijn dat dit zo gewaardeerd wordt. Nogmaals dank aan alle kaartenmakers en aan Annie en Gerrit Plantinga die de organisatie hiervan op zich nemen!

De bijbel door in drie jaar

We gaan door met het derde Bijbelboek: Leviticus. We lezen beslist gedeelten die we anders wel eens overslaan. Het is ook wel eens wat taai. De komende week (4 juli – 11 juli) lezen we Leviticus 8 – Leviticus 15.

Tot slot

Een fijne nieuwe week toegewenst! Het is gelukkig weer wat koeler!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

*Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba. T: 058-2127918,
M: 06-23138393, E: ag.brouwermeindertsma@hotmail.com*

berichten

MMH in Coronatijd



In het Nederlands Dagblad was 25 juni een interview te lezen met doktersechtpaar Arie en Lianne Glas. Bij deze een kleine samenvatting van het interview.

Arie heeft de leiding van het ziekenhuis en het gezin is nog steeds in Nederland omdat ze vanwege het coronavirus niet terug kunnen. Dat is heel lastig als je leiding moet geven aan een ziekenhuis in crisistijd via

een slecht werkend internet. Bovendien is een gebrek aan sturing vanuit de overheid waardoor er veel onzekerheid is onder het ziekenhuis personeel. Gelukkig heeft Arie al in een vroeg stadium ervoor gezorgd dat er een voorraad aan medicijnen, mondkapjes en handschoenen ingekocht is. Dit kon hij doen met hulp van de Malawi werkgroep. Ook is het personeel getraind in het behandelen van coronapatiënten. Er is zelfs een team geformeerd vanuit het ziekenhuis dat de dorpen in de omgeving langsgaat om het belang van goed handen wassen uit te leggen. De hoop is dat de corona niet op grote schaal uitbreekt. In heel Malawi is er bijna geen ic-capaciteit maar ongeveer 25 ic-bedden. In het ziekenhuis kunnen ze zo'n tien ernstig

zieke coronapatiënten tegelijkertijd behandelen (maar geen IC). In Nederland liepen we tegen de grenzen aan van de mogelijkheden in de gezondheidszorg maar in Malawi is dat dagelijkse realiteit. Daar moet elke keer gekozen wat wel en niet mogelijk is met de financiële middelen die er zijn. Eigenlijk zijn er altijd crisissituaties in Malawi, het gaat niet alleen om corona maar ook malaria, hiv, tuberculose en zelfs thuisbevallingen. Door de economische crisis en terugloop in inkomsten vanwege corona moet het ziekenhuis nog scherpere keuzes maken. Toch blijven Arie en Lianne hoopvol, ze zeiden in het interview: 'Wat ons hoop geeft, is dat we in Malawi met weinig middelen in staat zijn veel mogelijk te maken.'

Het aantal corona patiënten in Malawi was lange tijd heel laag maar helaas gaat het nu redelijk snel de verkeerde kant op. Waren er in het begin 2 of 3 nieuwe besmettingen per dag, het zijn er nu meer dan 100. De officiële cijfers waren tijdens het publiceren van het interview (25 juni) 848 coronabesmettingen en 11 doden. In een week tijd zijn er ruim 500 besmettingen bij gekomen.

Een tijdje terug hebben we al een oproep gedaan om het ziekenhuis te helpen in corona tijd. Arie heeft kunnen regelen dat de donaties uit Nederland door de Wilde Ganzen verdubbeld werd (tot een bepaald maximum). Wij hebben daaraan meegedaan en hebben het door u gedoneerde bedrag aangevuld en 2.000 euro overgemaakt. Hulp blijft nog steeds hard nodig, het rekeningnummer is NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Herv. Diaconie Huizum Malawi

Namens Malawi werkgroep, Henriëtte Stam

p.s. het interview is terug te vinden door te zoeken met de trefwoorden Nederlands Dagblad Malawi. Er moet een account worden aangemaakt en dan is het interview gratis te lezen.